



Ontmoeten op de Veluwe



Editie juni 2022-06

Aan tafel



We staan aan het begin van een nieuw seizoen. Catechese, gesprekskringen, vergaderingen van kerkenraden en commissies, clubs... er wordt weer van alles voorbereid en georganiseerd. Ik wens u daarbij veel vreugde en inspiratie toe. We voelen ons misschien ook wel onzeker over het komende jaar. Hoe zal het gaan met Covid, wat zijn de gevolgen van de hoge energieprijzen, hoe lang zal de oorlog in Oekraïne nog duren en hoe kunnen we als gemeente iets betekenen voor vluchtelingen? Ik wens u / jou temidden van alle activiteiten ook rust en ruimte toe om met elkaar te spreken en te vieren. Elkaar met aandacht en concreet nabij te zijn. Zodat we - delend vanuit de liefde en genade van Christus - in vrede leven met elkaar.

*Geef vrede door
van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar
als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.*

*Geef vrede door
van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens
met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.*

*Geef Christus door
van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door,
geef haar een kans;
een schat om uit te delen.*

Scriba ds. René de Reuver, [website Protestantse Kerk](#): "Met de keuze voor dit thema volgen we de visienota van de Protestantse Kerk. Een van de sleutelwoorden hierin is genade. Een plek waar dit heel concreet wordt is de avondmaalstafel waar je brood en wijn ontvangt als genadegaven van God. Die krijg je om vervolgens ook weer uit te delen, heel letterlijk: de beker die je krijgt aangereikt, geef je door. Eigenlijk loopt de avondmaalstafel door naar het leven van alledag, naar de ontmoeting met de ander met wie je deelt van wat je hebt ontvangen. Het begrip maaltijd blijft ook dan een belangrijke rol spelen. Samen eten is fundamenteel voor een echte ontmoeting, en heel Bijbels. Ga maar na: hoe vaak zat Jezus niet met anderen aan tafel? Ik zeg ook altijd: een kerkgebouw kan niet zonder keuken. Ik hoop dat veel gemeenten zich gaan bezinnen op het heilig avondmaal: wat vieren we eigenlijk, hoe beleven we het, hoe geven we het vorm? Ik denk dat dat nodig is. Steeds vaker hoor ik dat mensen niet meer zoveel hebben met de sacramenten: te formeel. Terwijl ze zo fundamenteel zijn voor de christelijke gemeenten. De avondmaalsviering is een concreet beeld van de genade van God, het verdient een revitalisatie. Ik hoop dat er op veel plekken een gemeentebreed gesprek over het avondmaal op gang komt, niet alleen in de kerkenraad, maar ook met jongeren. Als ik verder droom zie ik tafelgesprekken voor me, waarbij gemeenteleden lange tijd met elkaar aan tafel zitten en samen eten wordt afgewisseld met inhoudelijke bijdragen om over door te praten. De Protestantse Kerk maakt hier werkvormen voor. Ik zie ook buurtmaaltijden voor me, bijvoorbeeld rond thema's als voedselproductie, duurzaamheid, arm en rijk. Je kunt met zo'n activiteit mooi de verbinding leggen met je buurt, door gasten uit te nodigen en een plaatselijke restauranthouder of boer als spreker te vragen. Natuurlijk kun je ook allerlei diaconale initiatieven rond eten bedenken. Zo heeft Aan tafel! meerdere lagen: het begint heel spiritueel aan de avondmaalstafel en kan heel praktisch eindigen, bijvoorbeeld bij de voedselbank. Grote gemene deler: we moeten allemaal van genade leven."

Inspiratieavond 'Opvang vluchtelingen door kerken'



Op donderdagavond 29 september is er in Hervormd Kerkelijk Centrum 'De Zaaier' in IJsselmuiden een inspiratieavond rond het thema 'Opvang van vluchtelingen door kerken'. Ervaringsdeskundigen delen de stappen die zij hebben gezet in de praktijk van de opvang. Ook iets voor jouw gemeente? [Aanmelden kan via deze link.](#)

In Kampen en IJsselmuiden zijn goede ervaringen opgedaan met de opvang van Oekraïense vluchtelingen door kerken, samen met de burgerlijke gemeente Kampen. Daar werken verschillende partijen uit de samenleving samen aan opvang. Na een bezoek aan de gemeente Kampen pleitte Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, in dagblad Trouw dan ook voor een kleinschalige opvang van vluchtelingen, waarbij ook kerken worden betrokken. Kan dit ons inspireren om ook asielzoekers die nu in Ter Apel buiten slapen of rondtrekken langs noodopvanglocaties gastvrij te ontvangen? Hoe kunnen kerken hierbij samenwerken met burgerlijke gemeenten? Ervaringsdeskundigen van de kerken uit IJsselmuiden, de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland delen tijdens deze avond de stappen die zij hebben gezet in de praktijk van de opvang. De avond begint om 18.00 uur en start met een ontmoetingsavond. Naast deze landelijke activiteiten kun je natuurlijk contact te zoeken met je lokale overheid. Wat gebeurt er? Hoe kun je als gemeente daaraan bijdragen? Goede afstemming is belangrijk. Zie voor meer informatie de [website van de Protestantse Kerk](#).

Armoede in Nederland: "Hulp ontvangen is geen schande"



Bovenstaande woorden zijn van dr. Thijs Tromp, bijzonder hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). In een artikel in het Reformatorisch Dagblad van 7 september zegt hij dat je zou verwachten dat de hulpvragen op dit moment bij diaconieën toe zouden nemen. Dat lijkt echter niet op grote schaal het geval te zijn. Dat komt overeen met de geluiden die ik hoor bij mijn bezoek aan kerkenraden. Diakenen

vertellen dat zij graag concrete hulp willen bieden, maar dat het niet meevalt mensen of gezinnen te vinden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Op de vraag wat wat een diaconie kan doen om de drempel te verlagen antwoordt Tromp: „Mijn belangrijkste advies is: Wees zichtbaar. Maak duidelijk dat je er bent, in het kerkblad, via de kerk-app of desnoods in de plaatselijke krant. Geef in publicaties als diaconie duidelijk aan dat mensen zich er niet voor hoeven te schamen als ze bij een diaconie aankloppen en dat elke hulpvraag serieus genomen wordt." Een goed advies in deze tijd waarin steeds meer mensen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Als je als diaconie een goede werkwijze gevonden hebt om in contact te komen met mensen die hulp nodig hebben, dan hoor ik dat graag. Via deze nieuwsbrief of in mijn contacten met andere diakenen kunnen 'best practices' gedeeld worden.

Regionale Kerk in Actie dagen



Loop jij warm voor diaconaat? Voel je je geroepen om mensen nieuw perspectief te bieden? Wil je graag geïnspireerd worden, praktische tips krijgen en mensen ontmoeten die ook geloven in delen? Kom dan naar een van de 3 regionale Kerk in Actiedagen (voorheen Landelijke Diaconale Dag)! Het thema is: Aan tafel! Ontvangen & delen. We zien je graag op:

1 oktober in Waalwijk
15 oktober in Heerenveen
19 november in Gouda

Zie voor meer informatie de [website van de Protestantse Kerk](#).

Podcast

Regelmatig luister ik een podcast, maar niet eerder was ik zelf de hoofdgast. 'De Theologie podcast' nodigde mij uit om te spreken over verandering en vernieuwing in de kerk. Een gesprek over ontwikkelingen en vernieuwing in de gemeente, gebrokenheid en maakbaarheid, verlegenheid en missionair bewustzijn in de kerk. De podcast is te beluisteren op [theologie.nl](#).

Activiteiten van het Nederlands Bijbelgenootschap

Lunch en workshop

Woensdag 19 oktober
12.00 - 14.00 uur
Bevrijdingskerk
Ritzema Bosweg 18
Wageningen

*De Bijbel
in een
digitale tijd
kansen en
uitdagingen*

Opgeven:
06 823 040 07
pvanderplaat@bijbelgenootschap.nl



Inspiratiedag Op vrijdag 30 september organiseert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) in samenwerking met MissieNederland een Inspiratiedag voor voorgangers en kerkelijk werkers. Onder het thema 'De Bijbel open in de 21e eeuw' belichten deskundigen hoe de Bijbel betekenis kan krijgen in het leven en in de samenleving anno nu. De dag wordt gehouden in de Schuilplaats te Ede. Op de [website van het Nederlands Bijbelgenootschap](#) vind je meer informatie en kun je jezelf opgeven.

Lunch en workshop Op woensdag 19 oktober verzorgt ds. Patrick van der Plaat een lunch met workshop voor predikanten en kerkelijk werkers. Deze zal gehouden worden in de Bevrijdingskerk in Wageningen. Als je daarbij aanwezig wilt zijn, kun je een tekstbericht of mail sturen: PvanderPlaat@bijbelgenootschap.nl. Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden.

Hoe groen is de Bijbel? Vijf webinars over groene exegese voor voorgangers en theologen De actuele problemen rondom klimaat en biodiversiteit en de samenhang met sociaal onrecht houden kerken en voorgangers bezig. Bijbelse inzichten kunnen daarbij helpen. Daarom komt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap dit najaar met webinars over 'groene exegese' – gedegen Bijbeluitleg én handvatten voor verwerking in de gemeente. Het gaat onder meer over het *heersen* van de mens als beeld van God (Genesis 1), over de systeemkritiek van de profeten, en over de vernietiging van de aarde volgens Openbaring. De webinars worden gegeven door experts van het NBG en enkele gastsprekers, zoals Trees van Montfoort en Paul Schenderling. De webinars zijn gratis te volgen en worden gehouden op maandagen van 10 oktober tot en met 14 november. Kijk op www.bijbelgenootschap.nl/webinars.

Informatie over de classis

Website: www.pknclassisveluwe.nl. Zie ook Facebookpagina **Classis Veluwe - Protestantse Kerk**



U ontvangt deze 'Ontmoeten op de Veluwe' omdat u betrokken bent bij de Classicale Vergadering Veluwe. Het is geen nieuwsbrief die volledigheid nastreeft, voor actuele informatie verwijs ik u naar de website van de classis. U bent vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in uw kerkblad of op uw website.

Als u aandacht wil voor een activiteit of een impressie wil delen (van bv. een ringactiviteit, een activiteit als kerk in het dorp, een gemeenteactiviteit voor jongeren etc.) die ook van waarde kan zijn voor andere gemeenten, zie ik dat graag tegemoet.

ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77